

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag stel ik u mijzelf aan u voor als nieuwe directeur van CNS De Regenboog.

Tot mijn grote vreugde mag en kan ik de komende tijd leiding geven aan de school van uw kind, CNS De Regenboog.

Mogelijk kent u mij vanuit het verleden als juffrouw Tilly. Zo kunt u mij in de toekomst weer noemen.

Ik ben Tilly Terheijden- Schuld. Momenteel woon ik samen met mijn echtgenoot in Steenbergen. We hebben samen drie dochters, waarvan u er misschien twee kent. Vanuit de gezinnetjes hebben we vier kleinzoons.

In de periode 1997 tot 2003 ben ik werkzaam geweest op CNS De Regenboog als adjunct directeur en locatieleider en leerkracht van groep 6,7 en 8.

Daarvoor ben ik werkzaam geweest op "de Burcht en de Veste" die nu "de Geluksvogel" wordt genoemd. Naast het werken in het primair onderwijs heb ik dus in het Speciaal Onderwijs gewerkt, maar ook 15 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Ik heb naast mijn werk altijd mijn best gedaan om mijn kinderen centraal te stellen. Daarvoor was inkomen nodig, dat de Regenboog mij toen niet kon bieden. Daarom ben ik naar ander werk gegaan. Ik heb altijd CNS De Regenboog een warm hart toegedragen. Het zelfs als voorbeeld genomen in mijn verdere onderwijsloopbaan. Hoe mooi is het, om nu de kans te krijgen mij opnieuw in te zetten voor deze school, uw kinderen, in een nieuw gebouw en in een nieuwe setting, met een nieuw team!

Het is mijn passie om kinderen die het moeilijk hebben, uit te dagen om te kunnen leren en kinderen die slim zijn uit te dagen leren interessant te vinden, in plaats van gewoon. Kinderen die makkelijk meegaan in de school wil ik uitdagen doelen te stellen, dus eigenlijk hun grenzen leren te verleggen. Naast het leren vind ik de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen even belangrijk als het cognitieve deel. Het is belangrijk dat een kind "goed in zijn of haar vel zit", waardoor het zich ontwikkelen kan.

Het mooie van CNS De Regenboog is, dat de school dezelfde waarden onderschrijft. Naast taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie, hebben muziek en expressievakken een plek in het onderwijs en daar ben ik erg blij om. Zoals u misschien weet, speel ik sinds een jaar weer als organist in de Ichthuskerk in Tholen en ben ik weer opnieuw dirigent van D' Accord. Ik ben vaak aan het wandelen op het eiland, ook al woon ik momenteel in Steenbergen. Het eiland en de mensen, zijn mij nog altijd lief!

Als Christelijke school hebben we een opdracht om de verhalen uit de Bijbel als leidraad voor ons handelen te nemen. Ik sta daar van harte achter. Ik zoek altijd naar de verbinding tussen de levensovertuigingen, met als uitgangspunt hoe Jezus ons leert om te gaan met verschillen en overeenkomsten.

Onderwijskundig heb ik CBS Onze Wereld in Rotterdam van zwak naar goed geleid voor de inspectie. Daar ben ik erg trots op, maar had ik nooit gekund zonder de geweldige inzet van mijn team en vooral ook de kinderen. Motiveren om te leren stond centraal, en wij hadden als motto; *Samen kleuren wij Onze Wereld*. Het was erg verrassend om te zien dat het motto van De Regenboog is; *Samen kleuren wij de Regenboog!* Het past allemaal mooi in elkaar.

Bij de laatste teamvergadering op CBS Onze Wereld heb ik Prediker 3 aangehaald. Alles heeft zijn tijd! Er is een tijd van... en een tijd van... etc. en daarvan ook vers 22 ; "Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is zijn deel". Er is voor Rotterdam een tijd gekomen om er afscheid van te nemen en voor Tholen een tijd om daar weer een kans te krijgen en mij in het werken te verblijden.

Ik hoop u in ieder geval te treffen op het schoolplein. Het is namelijk mijn gewoonte om de kinderen en ouders welkom te heten en een goede morgen te wensen. In de twee laatste schoolweken zal ik regelmatig op school te zien zijn om mij in te werken en kennis te nemen van de gang van zaken. Zo kunnen we samen, de kinderen, u als ouders, het team en ik straks een goede start voorbereiden. Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Tilly Terheijden,
Juffrouw Tilly

